

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Klar til de store forårsløb—ikke helt???

Vi har glædet os sådan

Januar, februar og marts måneder er forventningens tid. Nogen vil nok mene det er en titel som passer bedre på december med juletræ og ikke mindst julegaverne. Men er man o-løber, så er det altså årets første 3 måneder, der indeholder den der kriblende fornemmelse.

Talrige kig på o-service får vintermørket til at forsvinde, for øjet scroller ned over indbydelser til forårets store løb, Spring-Cup og Påskeløb. Alle sammen med forventninger om gode kort, lækre terræner og det der med igen, at komme ud og finde poster uden for de vante stier i Rold Skov.

Sidste år fik vi en næse på længde med Pinocchios, når han stikker en lille nødløgn, men i 2021 skulle det altså være. Der skulle vi igen ud og løbe rigtige orienteringsløb. Sådan tror jeg de fleste tænkte, da pandemien var for nedadgående i efteråret. Det kunne kun gå fremad.

Desværre ser det i skrivende stund ud til, at Pinocchios næse igen vokser, for der er altså tunge skyer over forårskalenderen. Hele landet har nærmest ligget i dvale i årets første måneder og tonerne fra vaccinerens sejrige indmarch er blevet dæmpet med forsinkede leverancer fra medicinalindustriens giganter. Samtidigt ankom en ny smittevariant fra England, lige så vild som og uregerlig som Prime Minister Boris Johnsons hårpragt. Vi kan næppe give Brexit skylden herfor, men må i stedet forberede os på, at der givetvis vil komme nye mutationer fra andre eksotiske hjørner af verden. Som årgang 1955'er, skal jeg tidligst forvente at blive vaccineret til sommer, og dermed røg forsamlingerne på forårets stævnepladser.

Ærgerligt, men nødvendigt! Især fordi vi savner fællesskabet i klubben. Der hvor vi alle kender hinanden, der hvor vi har en stærk social boble, i

øvrigt også et coronaudtryk som er på vej ind i den danske ord-bog. Der hvor fællesskab, hygge og oplevelser går op i en højere enhed sammen med naturoplevelser og orienteringsmæssige udfordringer, der sætter de små grå op i gear.

Det er fristende, at citere den nu afdøde rocksangerinde Janis Joplin, som kun de ældste i klubben kan huske: "**Ohh Lord, woun't You buy me**" – ikke "**a Mercedes Benz**" – men **some real orienteering**. Tak!

Godt nytår!

HSØ



Kontaktoplysninger

Klubbens hjemmeside: www.roldskovok.dk

Klubformand Michael Niss: formanden@roldskovok.dk

Dansk Orienterings-Forbund: www.do-f.dk

Tilmelding til åbne løb: www.o-service.dk

Redaktionen: medlemsbrev@roldskovok.dk

Jonna Møller, Michael Niss, Helge Søgaard og Kirsten Kjær Andersen

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Lauras Vintercup

Se – nu skete der altså noget. Her midt i nedlukninger og aflysninger snørede Laura Bobach nemlig løbeskoene og rykkede ud af startboksen med en fantastisk idé og et stort initiativ. Noget hun har gjort før, fordi hun slet ikke kan lade være med at få gode idéer.

Vi skal da have en vintercup, så børn, unge og voksne kan komme ud og løbe en tur i skoven. Konceptet var enkelt.



Hver mandag og 3 uger i træk skruede Laura 3 baner sammen med udgangspunkt fra Skørping Skole. Posterne hang ud i de følgende 4 dage, så man bare kunne downloade et kort eller hente et printet et af slagsen under skraldespanden ved klubhuset.

Jeg valgte at kalde det en vintercup, fordi alle der har løbet en bane blev opfordret til at uploade

deres løb via o-track, således at der kan laves en samlet resultatliste – og endda med en lille præmie til den hurtigste, siger Laura til O-Brevet.

Samtidigt var alle skærme med reflekser, så man både kunne løbe banerne om dagen eller om aftenen, alt efter hvad der passede deltagerne bedst.

Og det virkede, for rigtig mange downloadede kort fra klubbens hjemmeside eller forsynede sig af de trykte udgaver under skraldespanden.

På billederne ses Laura klar til at sætte poster i skoven til den første uges baner – mens det hele var smukt pyntet med det fineste snedrys i skovbunden.

HSØ



Bedre billeder: Ja muligt – eller en brugsanvisning

Rigtig mange går tur i skoven og tager billeder med deres mobiltelefon. Derfor har vi bedt Kjeld Thomsen, der er professionel fotograf og o-løber, om at give nogle gode råd til bedre fotografering.

Først et tilbageblik.

I september 1970 sad jeg på Randers Tekniske skole med langt hår og klare øjne, klar til at erobre verden. Faglærer Rudi Hass underviste en flok sløve fotograflærlinge i fotokemi og måske som en opmuntring udbrød han: "Man behøver ikke at forstå forbrændingsmotorens princip for at kunne køre bil!"

Det paradoksale var, at hans undervisning tilsyneladende gik ud på det modsatte. Vi lærte om sensitometri, densitometri, fotokemi, objektivlære, farvelære og om princippet i en optisk bænk, og resultatet fyldte efterhånden 4 tykke ringbind. I dag ligger de gemt og glemt oppe på loftet. Men vi lærte ALDRIG at lave et godt billede.

Det klassiske spørgsmål

Tidligere blev jeg ofte spurgt "Hvilke kamera skal jeg købe?" Mit svar var altid: "Det dyreste du har råd til." Vedkommende der spurgte blev altid fjern i blikket, hvis jeg prøvede at forklare forskellen mellem et Nikon og Hasselblad kamera. Det næste spørgsmål var altid, "tager de gode billeder", og mit svar var; "det ved jeg ikke!"

Her kan vi slutte denne artikel, for der findes ikke et fornuftigt svar. Men efter at have tænkt over spørgsmålet i cirka 35 år, er her min egen teori.

Vi starter oppe i øverste etage.

Vi laver altid to slags billeder - "de beviste og de ubeviste". Du går en tur i skoven, og her ved Mossø tager du pludselig et billede, hæver smartphonen og trykker. Softwaren klarer resten. Det var et af de "ubeviste billeder". Det tog omkring 3 sekunder.

Det billede var et spontant indtryk, gemt for eftertiden. Redaktøren af O-Brevet er i marken og skal have stof med hjem "jeg skal ha' et par billeder af de tre vindere" tænker han. Frem med telefonen og de tre glade o-løbere bliver arrangeret til et billede. Forsiden til det næste nummer af O-Brevet er reddet med et "bevidst billede."

Det er ikke svært at lave billeder med en smartphone. Softwaren klarer lysmåling, skarphed, hvidbalancen og billedet på skærmen fremstår altid forførende smukt. Men det skyldes skærmteknologien.

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Der findes et par regler for god billeddannelse.

Et værktøj hedder "Tredjedels reglen".

Se engang på billedet, fra Nørreskoven, med indsatte røde linjer. Det er "framed" med forgrund - mellemgrund, og baggrund. Alt ifølge reglen.



Billedet fra mosen ved Vedstedskovhus med forgrund, mellemgrund og baggrund.



Modlys i granskoven. Lav vintersol danner en smuk glorie-effekt.

Smartphonen er en computer. Brugt som kamera kræves fingerfærdighed. Det er måske derfor at alle holdere den forkert! Objektivets billedvinkel er størst, når du holder og anvender telefonen på "tværformat". Hold derfor kameraet horisontalt, se billedet - det modsatte er højformat, som giver en mindre brugbar billedvinkel, men en masse top og bund i billedfeltet, og som ikke kan bruge til noget.

Velkommen i det digitale liv

Et digitale liv på de sociale medier har brug for billeder eller video. Her er smartphonen suveræn. Videokameraet har ændret måden vi kommunikerer på nettet. Millioner ser og uploader til YouTube. Med et utal af fotoapps er mulighederne for nye kreative udtryk uendelige. Let og ligetil.

Alle fotos til denne artikel er fotograferet med en Iphone X.

God fornøjelse med din egen mobil.

Kjeld Thomsen, fotograf og o-løber



O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Nyt klubhus sammen med udviklingsplaner for SIC

"Der arbejdes fortsat med planer om et nyt klubhus, selvom det foregår under de anderledes vilkår, som coronatiden sætter for os", lyder det fra klubformand Michael Niss.

De seneste meldinger går på at der, i øvrigt oprindeligt efter initiativ fra RSOK, fortsat er gang i overvejelserne omkring en udbygning og ombygning af faciliteterne foran og i Skørping Idrætscenter (SIC). Helt konkret er det græsarealet langs med parkeringspladsen som er i spil sammen med de eksisterende rammer. Som nævnt startede det med orienteringsklubbens forslag om, at samle alle outdoor klubber i et lokalfællesskab, noget som fik Rebild Kommune til at overveje og undersøge mulighederne for et byggeri på denne plads. Disse tanker var naturligvis interessante for SIC, som er en naturlig samarbejdspartner i sådan et projekt, idet synergien med SIC er åbenlys i projektet.

Det har nu ført til, at der i starten af året blev afholdt en virtuel workshop faciliteret af Spektrum Arkitekter, der har fået opgaven med at lave et forprojekt, der skal belyse mulighederne.

Denne workshop samlede overraskende 65 deltagere fra foreningslivet og andre, der har interesse i stedets udvikling, og resulterede i en række gode forslag til, hvad der samlet set kunne gøre hele området, og dermed også SIC, mere interessant for fremtidige brugere. Alt sammen input, som Spektrum Arkitekter nu tygger på.

**HVAD SKAL DER SKE
MED HALLEN?**

Skørping Idrætscenter skal nytænkes
DIN stemme er vigtig!

www.9520hallen.dk

Klubformand Michael Niss sidder med i styregruppen på projektet, så han er helt tæt på beslutningerne. Og han ser bestemt, at der kan være gode løsninger for RSOK – på sigt. Den slags ting tager tid, og tiden er netop en del af både den beslutningsmæssige og den politiske proces, som er nødvendig for at modne og realisere sådan et projekt.

"Heldigvis har vi jo, i modsætning til mange andre af de involverede interessenter, brugbare faciliteter i form af vort velkendt klubhus og opbevaringsfaciliteter i depoter. Men det indgår bestemt som et realistisk scenarie i mine fremtidsdrømme, at RSOK bliver en del af et moderne og tidsvarende lokalfællesskab i sammenhæng med SIC", slutter en optimistisk klubformand Michael Niss.

Klubformand Michael Niss/HSØ



Salg, køb og især bytte af klubtøj

Er dine børn eller du selv vokset ud af klubtøjet, og vil du **bytte**, sælge eller købe brugt klubtøj af andre klubmedlemmer, så gå på denne facebookside:

<https://www.facebook.com/groups/1060816304039184/>

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Havde de så Tømmermænd?

Nej, det virkede som om alle var kommet meget roligt ind i det nye år. Men de statslige og myndighedsmæssige formaninger havde nu også kaldt på mindre forsamlinger og en mere neddæmpet nytårsfejring, end de fleste plejer på årets sidste aften.

Også vejret 1. nytårsdag lagde forsigtigt ud med stille vejr og en bleg vintersol, der kæmpede for at brænde tågen væk. Men ak – solen kom ikke langt nok op på himlen på årets første dag, så det lykkede ikke rigtigt, at fjerne det disede vejr.

Til gengæld var der mere liv på den lille stævneplads, hvor Tømmermændsløbet i sin 22. udgave var stillet op med kortkasser og hyggebål i dagens anledning. Alt med god afstand og med forventningen om, at der kom sikkert ikke mange i lyset af alle restriktionerne.

Første mand på pladsen var Helmut Hilden, som løb i sko-

ven i ensom majestæt. "Var det virkelig det", spurgte det reducerede nytårscrew sig selv! Ingen nytårssuppe og ingen grillpølser, så derfor var der kun brug for en p-vagt og et par indskrivere ved træningsløbsmappen.

Heldigvis kom der flere og vi endte faktisk helt oppe på 83 deltagere. Lidt under den vanlige standard, men løbet var jo stort set heller ikke annonceret, som det plejer. Alligevel så vi deltagere fra Herning OK, Karup OK, Mariagerfjord OK, OK Vendelboerne og Aalborg OK, og i runde tal 60 RSOK'ere. Alle havde en fin tur i skoven på de særdeles veldrejede og gode baner, som Elizabeth Borchorst havde lavet.

Så det var tydeligt, at folk trængte til at få luftet o-løbsskoene, efter et højest mærkværdigt 2020.

Giv os nu vores normale o-løbs-liv tilbage!

Tømmermænds-crewet





Tag på banelæggerkursus sammen med O-Brevet

Medio januar var det meningen, at alle banelæggerne til forårets træningsløb, skulle have været samlet for at få gode råd, tips og fiduser fra klubbens erfarne banelæggere og condés specialister. Alt sammen med henblik på, at skabe de bedst tænkelige træningsløbsbaner, til glæde for alle vi andre der nyder denne lørdagsoplevelse.

Gæt selv, hvad der skete, men hvis du nævner ordet aflysning, så er du på sporet.

Men fortvivl ikke kære træningsløbsbanelæggere, for I bliver ikke snydt. Her følger nemlig en række rigtig gode råd, som er lige til at plukke, når dine t-løbsbaner skal laves.

Banelæggertips

Inden du går i gang med at drysse poster ud over det hele!

Start med at kigge på kortet over det område, hvor du skal lave baner. Se efter mulige delstræk, som du selv synes kunne være spændende. Denne øvelse giver dig et første overblik over hvordan banerne skal skrues sammen.

Husk også at lade alle baner gå samme vej rundt. Dels kan du anvende nogle af posterne til flere forskellige baner, og dels undgår du modløb, altså hvor folk løber ind til en post fra forskellige retninger.

Begynd gerne med at lave begynder og lette baner – de er ofte de sværeste at lave lette nok, men det er selvfølgelig en smagssag, hvad man helst vil starte med.

Og husk så at placere starten et veldefineret sted på kortet.

Sådan laver du gode baner

Begynderbanerne skal have poster på veje og stier, og helst en post hver gang de skal dreje. Lette baner kan have poster op ad stier og synlige herfra – en sten, der ligger ved et stikryds osv. Sådan arbejder du dig ind i terrænet, efterhånden som banerne blive mellemsvære og svære.

På de svære baner må der gerne være mange delstræk på tværs af ledelinjer, flere vejvalgsmuligheder og svære, men altid reelle postplaceringer.



Delstræk på tværs

Prøv at opdele et delstræk i henholdsvis grov- og finorientering og med mulighed for, at der skal bruges kompas for

at holde retningen. Og forestil dig, at du selv skal løbe strækket og dermed hvilke udfordringer du vil møde. Undgå spidse vinkler i henholdsvis tilløb og fraløb ved posten. Det øger sandsynligheden for, at løbere der løber væk fra posten, viser løbere på vej til posten, hvor den er placeret.



Spidse vinkler

Det er også en god ide, at variere længden på delstrækkene mellem posterne. Det kræver variation i orienteringsteknikken, og banen bliver derved mere spændende og udfordrende. Det samme gælder retningsskift, som også stiller krav til løbernes koncentration og orienteringsteknik. Men det er selvfølgelig værd at bemærke, at retningsskift ikke må blive til de førnævnte spidse vinkler.



Variation i delstræk længde

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Og brug gerne mange poster. Det er nemlig posterne, der giver løberne udfordringerne, både ved selve postplaceringen, men også gennem de delstræk, der binder posterne sammen til en bane. Variation, retningskift og forskellige orienteringsteknikker gør tilsammen, at banen opleves som sjov, spændende og udfordrende.



Retningskift

Endelig skal begrebet "butterflies" nævnes. Disse er gode i mindre terræner, hvor man har svært ved at dreje en lang svær bane rundt. "Butterflien" består af en samlepost, der besøges flere gange, hver gang man har løbet "en vinge". Denne banelægningsteknik giver mange retningskift, men det er selvfølgelig svært, at undgå noget der nærmer sig spidse vinkler, ligesom der naturligvis vil være modløb på samleposten. Den bør derfor altid placeres et sted, hvor den kan tilgås mest muligt direkte – eksempelvis i et åbent

område uden ret mange stier og detaljer.



Butterflies

Mere i næste nummer:

I næste O-Brev bringer vi en række gode tips til, hvad du især skal være opmærksom på at undgå, når du laver baner, ligesom der også følger nogle mere generelle råd, man kan skrive sig bag øret.

HSØ – med gode input fra Træningsløbsudvalget

RSOK'kerne under corona pandemien

Som stort set alt andet har aktiviteterne for RSOK'kerne også været ramt af corona pandemien.

2020 startede flot med 3 ture: Januar til området ved Tveden, februar Rebild Bakker ved Ørnebjerg og Ravnkilde og i marts en tur i den vestlige del af Nørlund Skov.

Alle med fin deltagelse og godt vejr, så madpakkerne kunne indtages udendørs.

I de måneder var en sort sky (corona virus) ved at trække op rundt i verden og smitten blev første gang påvist i Danmark 27. februar.

Da der i løbet af kort tid kom mange nye smittede, blev Danmark den 18. marts lukket ned, og der blev indført forsamlingsforbud. Dermed måtte de fælles aktiviteter for RSOK'kerne, som alle andre aktiviteter i RSOK, stoppe. No-

gen fandt ud af at gå en tur i små grupper på 4-5 personer, men turene, hvor vi var 15 – 20 deltagere, måtte vi undvære.

I løbet af maj begyndte genåbningen af landet, og fra 8. juni måtte man være 50 personer samlet, det betød, at aktiviteten i juni kunne gennemføres med en tur til mindre kendte områder ved Solbjerg.

I juli og august holdt vi som sædvanlig sommerferie, og så frem til at mødes igen til september.

I september en fin tur til Hesselholt skov, og i oktober ud og se på vildheste ved Rise/Skindbjerglund. Men truslen fra corona virus var der desværre stadig, og smitten begyndte igen at sprede sig, så der blev igen indført restriktioner.

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



18. september blev forsamlingsforbuddet sat til 50 personer, det kunne vi overholde, men da det 26. oktober blev sat til 10 personer, blev der tvivl om hvor-

dan vi skulle håndtere det. Kunne vi gennemføre ved at dele os i 2 grupper og holde afstand mellem grupperne undervejs?

Meningerne var delte, så Marianne Brams, der havde overtaget jobbet som koordinator for gruppens aktiviteter, bad i en mail medlemmerne om at tilkendegive deres mening. Der viste sig at være flertal for at aflyse turen i november. Vores hyggelige julekomsammen i december, hvor vi ellers gennem Peter Henneby havde fået tilladelse til at benytte naturskolen ved Rebild Centret, måtte også aflyses.

Fra 1. marts blev der lempet lidt på restriktionerne, som betyder at man må være 25 personer til udendørs aktiviteter. Det betyder, at vi nu kan tænke på at samles igen. Når vi kan samles igen, skal der måske en ekstra indsats til for at få alle med efter et år, hvor vi ikke har set meget til hinanden. Jeg håber det lykkes.

Fotos er fra nogle af de seneste ture, mens vi kunne samles. Som man kan se, så vi vildheste i Rise Skov, men lader os heller ikke afskrække af lidt vintervej.

JM



Gættekonkurrence – Hvor er kortene fra???

Vi forsætter med denne lille hygge-konkurrence i O-Brevet. Hver gang bringer vi 2 kortudsnit fra forskellige lande. Kortudsnit som i så høj grad som muligt er karakteristiske for de pågældende lande. Alle kortudsnit er fra chefredaktørens personlige samling, der rummer o-kort fra 32 forskellige lande. For nu ikke at gøre det alt for besværligt, så anfører vi hver gang 4 forskellige landenavne, som kortene kan være fra. Kan du gætte de 2 rigtige lande? – ellers se løsningen sidst i bladet sammen med en lille historie om de

pågældende kort.

Er disse kortudsnit fra: **Slovakiet, Ungarn, Spanien eller Japan?**



O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Generalforsamlingen

Den 7. januar landende der en mail i indbakken om, at generalforsamlingen var udskudt – på ubestemt tid. Et resultat af, at man ikke længere, efter de dengang gældende retningslinjer, kunne samle folk til en generalforsamling, som vi kender den. Bestyrelsen har naturligvis drøftet om man kunne holde en virtuel generalforsamling, men konsultationer i foreningsjuraen har umuliggjort dette. Det skal faktisk lodret stå i vedtægterne, at det er en mulighed, og det gør det altså ikke i RSOK's vedtægter. Derfor har bestyrelsen også taget skridt til, at dette ændres ved at stille et forslag til ændringer i vedtægterne, når det engang bliver muligt.

Så – vi afventer, lyder det fra klubformand Michael Niss. Indtil da er hele bestyrelsen klar til at fortsætte, hvilket også er tilfældet efter en generalforsamling, da alle stiller

op til genvalg. *”Det er et klart budskab om, at vi alle tager situationen alvorligt, og at der derfor ikke er nogen, der ”løber af pladsen”, selv om det er vanskelige tider”*, fastslår klubformand Michael Niss.

Kontingentet er en historie for sig. *”Indtil videre er opkrævningen sat på samme standby som generalforsamlingen, men vi kan blive nødt til at opkræve efter 2020-taksten, når der løber regninger ind i løbet af foråret. Eventuelle forskelle, i forhold til senere vedtagelser omkring kontingent 2021, må afvente til vi kan gennemføre generalforsamlingen,”* slutter Michael Niss.

Klubformand Michael Niss og HSØ



Løsning på gættekonkurrencen:

Kortudsnit A Ungarn og Slovakiet – Tilbage i 2010 var der verdensmesterskaber i Ungarn, og dermed også den sædvanlige række af møder i Det Internationale Orienteringsforbund. Jeg deltog som repræsentant for DOF, og havde selvfølgelig lejlighed til at løbe nogle af publikumsløbene. Dagens bane var i et område med delvist ”negativt” terræn, i form af mange store jordfaldshuller, der betød at kurvebilledet mange steder vendte ”nedad”. Det lyder lidt kryptisk – men se på kortet, så forstår du! Det som gjorde dette løb til en særlig oplevelse var, at det foregik på grænsen mellem Ungarn og Slovakiet. Grænsen er markeret på kortet som en gul linje med en masse grænsesten (sorte cirkler med en lille prik i midten). Der har måske også været et hegn, men da begge lande jo lå i Østblokken, er det ikke sikkert. Det var en sjov tanke, sådan at løbe fra det ene land til det andet og krydse grænsen flere gange. På kortet står der også tydeligt ”Slovakia” og ”Magyarország” som

betyder Ungarn på den lokale dialekt!



Kortudsnit B Japan – Her er vi virkelig kommet langt hjemmefra, for i 2005 var vi i Japan, hvor der også var verdensmesterskaber. En kæmpe udfordring, når kun et fåtal talte engelsk og når alle vejskilte var med japanske skrifttegn. Men heldigvis er signaturerne på et o-kort jo internationale.

Terrænerne var voldsomt kuperede og meget tætte. I stedet for græs og bøgipur i skovbunden var det bambus i alle mulige størrelser. Ikke kun bakkerne var store – der var insekterne også. Kæmpestore fluer sværmede i skoven, og edderkoppespindene var så store og seje, at man nærmest måtte mase sig igennem. Det lyder som en røverhistorie, men det er den skinbarlige sandhed. Det var virkelig en anderledes oplevelse i et land, der har så fremmedartet en natur og kultur. Behøver jeg at nævne, at der var japanere overalt, at hovedbanegården i Tokyo er i hele 8 etager under jorden og, at hurtigtoget ”Shinkansen” har permanent nedrullede gardiner i togvognene. Det kører så hurtigt, at man ikke kan holde ud til at

kigge ud af vinduerne, hvor alt bare flyver afsted med næsten 300 km/t.



O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Redaktørens klumme: Ud af vinterhiet og frem med kommunikationen

Det hele er fuldstændigt gået i dækning. Vi sidder foran computeren og arbejder hjemmefra, det sociale liv er sat på standby og o-løbsaktiviteterne foregår i ensom majestæt, hvor det tætteste på social kontakt er printerens summen eller affaldsspanden ved klubhuset, under hvilken ugens coronabaner gemmer sig. Og her på redaktionen kæmper vi for at holde o-moralen oppe gennem en blandet landhandel af artikler.

Der er ikke tvivl om, at klubbens bestyrelse tænker mange og tunge tanker om klubbens ve og vel i disse tider, der nu har et års jubilæum og næppe er slut endnu. Men der er heller ikke tvivl om, at netop kommunikation og dialog er vigtigt i disse tider, for både at holde kontakten til medlemmerne og for, at man får en fornemmelse af, at der er liv i klubben. Også selvom der ikke sker ret meget, for det er uhyre vigtigt, at klubben fortsat er en del af medlemmernes bevidsthed.

Så derfor en opfordring til, at man i højere grad deler både de få gode historier, men også de svære overvejelser og bekymringerne med medlemmerne gennem artikler, referater og anden information fra bestyrelsen. Artiklerne i dette nummer om planerne for et nyt klubhus og den udsatte generalforsamling er gode eksempler herpå.

Det er også en overvejelse værd, om man skal anvende denne lidt stille tid til, at tage en virtuel runde til klubbens mange udvalg. De er ganske vist besat med dygtige, initiativrige og selvkørende folk – som også har coronakuller – men det kunne jo være en god ide, at man tog en dialog om retning, økonomi, aktiv-



teter og planer, der skal føres ud i livet, når det hele åbner op igen.

Nå – tag nu og nyd de fine fotos fra Teglsø, der ligger i Rold Vesterskov, og billedet af vintersolen der bryder gennem granerne samme sted. Et skovområde hvor vi aldrig kommer til at løbe orienteringsløb, men derfor kan vi jo sagtens nyde en flot vintertur i området.

Fortvivl ikke – foråret er på vej!

HSØ



GLÆD DIG TIL DET NÆSTE NUMMER, hvor vi er klar med nye artikler der glæder, oplyser, beriger, fornøjer, skaber eftertænksomhed eller går tæt på et aktuelt emne!

Udkommer sidst i april – når forårssolen er begyndt at skinne på os igen.

O-Brevet er skrevet for at fornøje, underholde og oplyse. Holdninger og meninger i bladet udtrykker derfor ikke nødvendigvis klubbens officielle holdning, men står alene for indlægsholderens egen regning. Fotos er normalt taget af Helge Søgaard og Jonna Møller, med mindre andet er oplyst. Har man ikke lyst til at optræde på fotos i klubbladet, bedes man venligst kontakte redaktionen. Fotos opbevares af redaktionen på computere med kodeadgang og slettes inden 3 år.

O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 52 – Marts 2021



Kommende træningsløb, åbne løb og klubarrangementer

20/03 RSOK Træningsløb

Startsted nr. 2 – Fruesko P-plads

27/03 RSOK Træningsløb

Startsted nr. 10 – Rebild Skovhuse P-plads

10/04 RSOK Træningsløb

Startsted nr. 6 – Møldrupvejen Nord

11/04 DM Ultralang

Tilmelding – 26/3 – *aflyses formentligt!*

Arrangør

Den længste og hårdeste DM-konkurrence

17/04 RSOK Træningsløb

Startsted nr. 1 – Blåkilde P-plads

24/04 RSOK Træningsløb

Startsted nr. 20 – Bælum Skovpavillon

25/04 Divisionsmatch

Tilmelding – ukendt status p.t.

Arrangør Nordvest OK

Tved Plantage – divisionsmatch RSOK??

30/04 Nordjysk Lang

Tilmelding – ukendt status p.t.

Arrangør OK Vendelboerne

01/05 RSOK Træningsløb

Startsted nr. 13 – Skørping Hallen

Bemærk tilmeldingsfristerne.

Se mere om de åbne løb, arrangeret af andre klubber, og tilmeld dig på www.o-service.dk.

Er du ikke oprettet i o-service, eller ny i klubben, så kontakt support@roldskovok.dk

Se også *træningsløbskalenderen* på klubbens hjemmeside for alle vore lørdagsløb.