

# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



**Coronaløb hitter**

## Er Coronaløb fremtiden for t-løbene?

Er "coronaløb" blevet den nye form for træningsløb i Rold Skov OK? Forsamlingsforbuddet tog for en stund livet af de traditionelle træningsløb lørdag eftermiddag. Men "nød lærer som bekendt postafhængig o-løber at finde på nye ideér" – lidt frit omskrevet. Derfor opstod ideén med at sætte poster ud i skoven, lade dem stå i en uge og give mulighed for selv at printe baner ud fra hjemmesiden.

At det har været en succes, står fuldstændigt tydeligt. Ophavsmanden til ideen i RSOK var Walther Rahbek, og ret hurtigt blev det sat i system på hjemmesiden af formand og webmaster Michael Niss. Fordelt på de første 4 uger har de mange forskellige baner været downloadet rigtigt mange gange. Fra ca. 150 gange i uge 15, stigende til 390 i uge 16, 485 i uge 17 og til topscoreren i uge 18 med 1440 gange. I den uge var der ganske vist også mange forskellige baner. Mange har sikkert kigget på flere baner, inden beslutningen om en bestemt bane er taget, men hvis blot 25% af alle downloads har resulteret i, at man også har været ude at løbe, så er det over 600 personer i skoven på kun 1 måned. Det er langt flere end til vore normale træningsløb, der på en god måned lokker knapt 200 personer i skoven.

Det er ikke til diskussion, at der har været løbere i skoven. Jeg gik en tur i Rebild Bakker (i uge 18) og mødte denne dag ikke mindre end 6 løbere fra RSOK og andre klubber, der var i skoven efter poster.

Spørgsmålet er nu, om det så er fremtiden for t-løbene. Svaret er både JA og NEJ.

Ja, fordi det åbenlyst er populært og flexibelt i forhold til, hvornår man vil tage en tur i skoven efter poster. Nej, fordi man derved ikke får den sociale kontakt og hyggesnakken med o-vennerne lørdag eftermiddag, når vi samles til træningsløb. Men måske kunne det være en overvejelse værd, at kombinere tingene, således at posterne fra lørdagens træningsløb blev hængende i skoven, så dem, der ikke lige nåede det lørdag eftermiddag på grund af møster Oda's fødselsdag eller turen i Storcentret og IKEA, kan tage banen om søndagen eller en aften i ugens løb. Skiftedag bliver derved næste lørdag, hvor der er et nyt træningsløb kl. 13:00, som også hænger ude i den følgende uge. Derved får vi det bedste fra begge løsninger. En overvejelse værd i Træningsløb-sudvalget!  
**HSØ**



[ corona | covid-19 ]

## Kære alle medlemmer af Rold Skov Orienteringsklub

Den gradvise genåbning af landet gælder også for orienteringsløb! Der bliver ikke nogen ændring i træningsløb lige nu, men når forsamlingsforbuddet forhåbentlig bliver hævet til 30-50 personer – forventeligt den 8. juni, men hold dig selv orienteret om regeringens endelige udmelding - så starter vi op med en periode hvor ugens træningsløb starter med et traditionelt lørdagsløb, men posterne bliver så efterfølgende stående i den kommende uge så fleksibiliteten fortsætter. Og samtidig starter ungdomstræning også op når forsamlings antallet bliver hævet.

Se fortsat denne vejledning: [https://roldskovok.dk/index.php?page=sider/corona\\_o-loeb.php](https://roldskovok.dk/index.php?page=sider/corona_o-loeb.php)  
Hold dig orienteret via klubbens hjemmeside og Facebookside.

Venlig hilsen Michael Niss, klubformand

# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Formanden har ordet: Om kunsten at kommunikere

Vi lever i en tid hvor kommunikation aldrig har været lettere, og samtidig er den så umådelig svær. Vi har så mange måder at kommunikere på, SMS, email, Facebook, Instagram og mange andre sociale medier. Det er så utrolig let at skrive en eller anden besked til nogen, men det er også virkelig svært at skrive den så alle nuancer kommer med. Man kommer meget let til at bruge for hårde ord som sårer modtageren eller glemmer nogle detaljer som er vigtige for den egentlige mening. Det er meget lettere at blive misforstået end at blive forstået. Samtidig giver det skrevne ord ikke mulighed for at trække noget tilbage eller glatte ud på noget man fik sagt forkert, og modtageren kan heller ikke aflæse ansigtsmimik og ud fra dette tolke på budskabet.

Hvorfor skriver jeg nu dette? Jeg har desværre allerede erfaret i flere situationer, gennem min indtil nu ikke særlig lange formandskarriere, at selv i vores orienteringsklub er det svært at få de rette budskaber frem. Der lader til at være en tendens til at man antager, at så snart man har hørt lidt rygter eller en halv historie, så kan man sagtens gå ud fra at man ved alt og i øvrigt meget bedre end alle andre involverede parter. Så, i den situation er det klart bedst at komme stærkt og aggressivt

frem med sine meninger og holdninger så hurtigt som muligt! ... Eller?... Er det nu det bedste?

Hvad med om vi rykker væk fra tasterne og prøver at få alle nuancerne i situationen med, inden vi begynder at kommentere det? Og selvfølgelig skal man give udtryk for sine meninger og holdninger, men der er mange måder at gøre det på, nogle bedre end andre. Jeg tror ikke, at vi i klubben generelt er hverken værre eller bedre end så mange andre, men vi kan da i det mindste gøre forsøget på at blive bedre til at forstå og respektere hinanden. Intet slår den gammeltdags samtale, så grib telefonen og tal sammen, eller endnu bedre, tal sammen ansigt til ansigt når ikke Corona eller lignende forhindrer det. Som et, her ikke navngivent, mobilskab siger: *Tal ordentligt, det koster ikke noget.*

**Michael Niss**

[formanden@roldskovok.dk](mailto:formanden@roldskovok.dk) - Mobil: 51 905 907



## Marianne Brams er ny RSOK'ker koordinator

Klubbens seniorafdeling RSOKkerne får ny koordinator, idet Marianne Brams overtager opgaven efter Torben Elin – efter sommerferien. Det er en post som går på skift mellem deltagerne i RSOK'ker-aktiviteterne for 1 år ad gangen med skift henover sommerpausen. Torben har kompetent og med sikker hånd bestridt posten gennem de seneste par år, men videregiver nu opgaven.



Marianne har været med i initiativet lige fra starten og er dermed helt klar til at tage over på opgaven. Den handler mest om at udsende informationer om månedens arrangement,

som alle, der er med i RSOK'kerne, frivilligt byder ind på. *Enkelte gange kan der være behov for at være lidt opsøgende i forhold til at fylde "ledige huller" i kalenderen, men heldigvis er alle dem, der er med i dette initiativ, flinke til at tilbyde sig med en frisk gåtur eller en anden kulturel oplevelse, siger Marianne. Jeg nyder jo selv godt af dette initiativ, og derfor synes jeg det var naturligt at tage tjansen for det næste års tid, fastslår Marianne.*

RSOK'kerne har naturligvis respekteret bestyrelsens retningslinjer vedr. Coronasmitte med nedlukning af aktiviteterne i foråret. Planlagte arrangementer er blot flyttet til efterårssæsonen. *"Så vi tager fat igen, så snart det er tilladt", slutter Marianne.*

**HSØ**

# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## FIND VEJ i Skørping med "derudad"

Sommeren, som er lige om hjørnet, byder forhåbentlig og i velkendt stil på gode varme og solfyldte dage. Men her hører ligheden formentlig også op med tidligere somre. Situationen omkring corona og covid-19 smitte vil givetvis sætte sit præg på rejseaktiviteter, ligesom det allerede er kendt, at mange sommerferiearrangementer er aflyst.

Kulturbladet *derudad*, som udgives af en kreds af kulturaktører i Rebild Kommune, har sat sig for at sætte fokus på alternative lokale oplevelser, som man i stedet for kan fornøje sig med sommeren over.

De har venligt inviteret Rold Skov OK med i dette glimrende initiativ, og derfor lancerer klubben

nu et koncept, som vi kalder "**FIND VEJ I SKØRPING**". Kort fortalt går det ud på, at man via klubbens hjemmeside og Kulturen i Rebilds hjemmeside, i en periode på et par sommermåneder, kan downloade et o-kort over Skørping med en bane og tilhørende postdefinitioner. O-banen adskiller sig lidt fra det, vi som o-løbere kender, for der er ikke udsat postskærme. I stedet for er "posterne" kendte steder i Skørping – som eksempelvis

Vandtårnet, Kulturstationen, Lægehuset, den gamle staldbygning på Møllevej og andre steder. Postdefinitionen er udvidet med et billede fra stedet, som udgør posten!

Derved undgår vi også at postskærmene flyttes eller fjernes, når o-banen skal være til brug i et par måneder.

Initiativet får en hel sides omtale i kulturmagasinet *derudad*, der udkommer primo juni, ligesom der også er stof til en pressemeddelelse i aviserne. Resultatet er, at mange får et godt tilbud om at se deres egen by på en ny og anderledes måde, som man kan gå, løbe eller køre med barnevogn. Samtidigt bliver klubben profileret med en god historie i en tid, hvor det ellers er vanskeligt at producere positive nyheder.

**HSØ**



**FAKTA:** *derudad* udkommer et antal gange om året og sætter fokus på kulturlivet i kommunen. Det er drevet og finansieret af kulturarrangører og initiativrige folk, der med *derudad* satte sig for at erstatte det tidligere magasin "Kulturen", som i utallige år havde været et fantastisk vindue for eksponering af oplevelser i Rebild Kommune.



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Hvordan mon sommeren bliver i år?

Her tænker jeg ikke på, om vi får en fantastisk sommer med masser af sol, eller om vi kommer til at drukne i regn. Men jeg tænker på, hvordan mulighederne for at løbe orienteringsløb bliver.

Her i foråret har alt jo været aflyst, heriblandt løb som Nordjysk 2 dages, NJM -stafet og ikke mindst vores eget løb i april med 1. divisionsmatch. Løb som mange fra klubben havde regnet med at deltage i. DM-Stafet i Mariager er aflyst. Hele WOC arrangementet i Trekantområdet i juli er aflyst, men det forlyder, at man vil forsøge at arrangere noget i uge 42.

Mange plejer at kombinere sommerferie og o-løb, her er 3-dages på Læsø og Vikingedysten i Jels, begge i juli, stævner, der normalt har fin deltagelse fra RSOK.

På nuværende tidspunkt er Vikingedysten aflyst, men der er endnu håb om at Læsø gennemføres. Da restriktionerne så småt er ved at blive lempet med hensyn til antal personer, der må samles, og der også åbnes lidt op

for udendørs sport, kan vi håbe, Rebild 2 Dages den 23. august kan gennemføres.

Vores træningsløb her i foråret har også været i en speciel udgave, men det ser ud til, at mange har løbet på banerne, hvor "posterne" har været ude en uge ad gangen. Men det sociale aspekt med snakken efter turen har jo manglet. Måske vi snart kan finde en måde at gennemføre en form for lørdagsløb og ungdomstræning på. Indtil da har Otto haft tjansen med at printe corona-kort og lægge dem under den grønne affaldscontainer ved klubhuset.

**JM**



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Profil af et bestyrelsesmedlem – Mette Flyvbjerg

Det var lysten til at være en del af det engagement der præger klubben, kombineret med nysgerrighed på at vide hvordan en klub i virkeligheden fungerer, der fik Mette Flyvbjerg til at gå ind i bestyrelsen for snart et par år siden. Forventningerne blev opfyldt, for spørger man Mette om bestyrelsesarbejdet, så svarer hun klart: *”Det er faktisk en god oplevelse at sidde i bestyrelsen. Vi mødes cirka en gang om måneden og holder nogle få skypemøder ind imellem, når der er noget som presser sig på. Eksempelvis hvordan vi skulle håndtere coronanedlukningen. Så det er en fin blanding mellem løbende og planlagt drift af klubben, og så nogle lidt mere travle perioder.”*



*er meget optaget af, at klubben evner at rumme alle og især, at den er bred nok til, at alle kan se sig i fællesskabet, trods forskelligheder på ambitionsniveau, engagement og den tid man har til orientering,” fremhæver Mette. ”Det er fint med ambitioner, men ikke alt i klubbens udvikling egner sig til at være målsat og sat i rammer og kasser, for der skal være plads til forskelligheden,” understreger Mette.*

*Men hun er også helt bevidst om, at klubben er lidt udfordret af et nødvendigt generationsskifte. ”Vi har mange stærke kompetencer blandt klubbens ældre medlemmer, og det er helt naturligt, at nogle ønsker at trække sig lidt og nyde frugterne af deres mangeårige indsats. Den proces er en del af klubbens fortsatte udvikling, for selvom de efterlader store sko at fylde ud, så er det også nødvendigt at slippe nogle af de gamle rutiner, og give tingene videre,” fastslår Mette.*

Men det er et arbejde, der tager lidt tid, og som betyder, at vi som bestyrelsesmedlemmer lige nu er ude og ”prikke” lidt til potentielle formænd for mange af klubbens udvalg. I Mettes optik handler det jo ikke om, at én skal lave det hele, men om et teamwork i såvel udvalgsarbejdet som i bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet drejer sig dermed også om at balancere mellem en hidtidig struktur, der er velafprøvet, og så give rum til nye ideer og nye måder, at lave tingene på. Klubben har naturligvis både strategi og planer for fremtiden, *”men jeg er mere indstillet på, at vi skaber fornemmelsen af, at vi sammen driver klubben i den ønskede retning.”*

Klubben har mange stærke sider, hvoraf vores børne- og ungdomsarbejde især gør sig bemærket, anfører Mette. Men også det faktum, at klubben har evnet at mobilisere rigtigt mange til at komme ud at løbe, eksempelvis til divisionsturneringerne, er en stærk side af klubben. *”Jeg*

*”Men det er et arbejde, der tager lidt tid, og som betyder, at vi som bestyrelsesmedlemmer lige nu er ude og ”prikke” lidt til potentielle formænd for mange af klubbens udvalg. I Mettes optik handler det jo ikke om, at én skal lave det hele, men om et teamwork i såvel udvalgsarbejdet som i bestyrelsen.*

*Bestyrelsesarbejdet drejer sig dermed også om at balancere mellem en hidtidig struktur, der er velafprøvet, og så give rum til nye ideer og nye måder, at lave tingene på. Klubben har naturligvis både strategi og planer for fremtiden, ”men jeg er mere indstillet på, at vi skaber fornemmelsen af, at vi sammen driver klubben i den ønskede retning.”*



(Fortsættes på side 6)

# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Profil af et bestyrelsesmedlem – fortsat

(Fortsat fra side 5)

For et års tid siden drøede det hele afsted med raketfart, men 2020 kan nemt blive et år hvor vi stagnerer lidt, fordi hele forårssæsonen er forsvundet

ud af kalenderen. Dermed mistede vi både muligheden for at lave rekrutteringsarrangementer og, at få den høje grad af synlighed som normalt profilerer klubben, udtrykker Mette realistisk. *"Til gengæld er jeg ret sikker på, at klubben indeholder så meget potentiale, at selvom vi skulle se en lille bølgedal foran os, så er vi snart oppe på*

*toppen af den næste bølge igen,"* fastslår Mette. Som i øvrigt er uddannet tandlæge med egen travl klinik i Støvring. Noget der går så godt, at seneste initiativ nu er dannelsen af en samarbejdskæde med flere klinikker over hele landet.

Heldigvis er der både tid og personligt overskud til, at Mettes mange kompetencer også kan komme i spil som medlem af bestyrelsen i Rold Skov OK.

**HSØ**

## Hvordan får vi heksen sendt af sted i år

Inden vi ser os om er det Sankt Hans, og dermed vendepunktet på år 2020. Denne hyggelige aften, der traditionelt byder på bål, grillhygge og Midsommervise, har gennem mange år været festligholdt hos Jane Håkansson, der indtil for knapt et år siden boede lige op ad skoven. Faktisk blev det til mere end 25 gange i Janes carport, men da huset nu er solgt, er den mulighed ikke til stede længere.

Der er uden tvivl mange klubmedlemmer, som i denne tid gør sig tanker om, hvordan vi får sendt heksen og måske de sidste rester af coronavirus til Bloksbjerg her i år 2020. Der kan være flere muligheder i spil, eksempelvis andre private matrikler der rummer overdækning eller en carport, da det jo ofte regner denne aften i Danmark. Og med plads til et bål i haven - naturligvis! Pladsen foran klubhuset kan også være en mulighed. Blot håber vi, at arrangementet ikke lægges i mølposen. Det vil være synd, både af hensyn til en ubrudt tradition gennem talrige år, men også fordi det faktisk er en hyggelig aften.

Vi bringer et par billeder, der giver gode minder om talrige hyggelige sammenkomster hos Jane, mens vi venter på nyt om dette traditionsrige arrangement i Rold Skov OK.

**HSØ**







## Der er næsten frit valg på alle hylder!



*"Hvorfor er det ikke dig, der byder ind på en ny og spændende dimension i dit liv. Muligheden er faktisk oplagt og*

*ligger lige for. Det kan både være inden for et område, hvor du i forvejen har viden og erfaring, men det kan også være en gylden mulighed for, at du kan lære noget helt nyt. Uanset baggrund så vil din indsats skabe både glæde hos dig selv og især for andre."*

Sådan lyder det fra klubbens bestyrelse, når man spørger dem om det er et problem, at kun halvdelen af klubbens udvalg har en udvalgsformand. Men det skal også medgives, at det kan være svært liiiiige at få folk til at tage tjansen – uanset, at den er fint pakket ind i salgstable og fyldige superlativer.

Men hvorfor er det så svært, at få folk til at løfte sådan en lille opgave. Ingen af områderne er raketvidenskab, du kan sætte dit eget præg på opgaven og der er masser af hjælp at hente hos orienteringsforbundet, på nettet eller hos erfarne folk i klubben, der tidligere har arbejdet med områderne.

En vigtig ting i al udvikling er gennemførelsen af generationsskifte, hvor de ældre trækker sig lidt tilbage. Men også at nye og yngre kræfter ikke viger tilbage for at gribe opgaverne som udvalgsformænd.

Lad os tage det sidste først. Jeg ved godt at livet er travlt, at job, karriere, børnepasning og skolens aula-system stiller ubønhørlige krav næsten døgnet rundt. Men selvfølgelig

er der plads til andre gøremål, og et specifikt udvalg i klubbens portefølje er en mulighed for, at realisere resultater i et andet forum og en anden kontekst end alt det, der fylder til dagligt. Hertil kommer, at den yngre generation er den rette til at løfte disse opgaver. Fordi I er dygtige, kloge og har ledelseserfaring. Hertil kommer, at I er selvstændige, innovative og evner at se nye muligheder og perspektiver. Og så er I hurtige på tasterne og kan kommunikere med langt flere end gennemsnittet.

Generationsskiftet er også en vigtig del af denne proces. Her er det vigtigt at den ældre generation i klubben, der ofte er tungt belæsset med erfaring og livskundskab, står klar med råd og erfaring fra en lidt mere tilbagetrasket position. Også selvom der ikke lige er nogen – her og nu – til at overtage posten. Jo vist, det er jo nemt at se forpligtelsen, når der nu ikke er andre der vil. Men der ved spærrer vi jo pladsen for dem, der efter lidt overvejelser, godt kunne se sig selv i opgaven. Så vender vi de mange ledige pladser som udvalgsformænd fra et problem til en enorm chance, med gode muligheder for erfaringsback-up, så forekommer det måske ikke helt så uoverkommeligt, at prøve kræfter med sådan en opgave.

**HSØ**

## KLUBBENS UDVALGSSTRUKTUR





# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Et tilbageblik

Da jeg for et stykke tid siden ledte efter et bestemt billede i mit fotoarkiv, stødte jeg på en mappe med navnet "Naturvandring".



Naturvandring var i årene 1991-2014 et fast punkt i RSOK's aktivitetskalender.

Den fandt altid sted lørdagen efter Kr. Himmelfartsdag, for Kr. Himmelfartsdag var vi jo ude og løbe stafet, så det var passende at erstatte træningsløbet lørdag med noget andet.

Naturvandringen var en travetur på 6-8 timer i roligt tempo, så der var tid til at stoppe op og snakke om de ting vi så undervejs, og med pause til den medbragte formiddagskaffe og frokost. Mange af turene var i Rold Skov til områder, hvor vi ikke måtte løbe. Det var ofte ture med et bestemt tema, f.eks. "Rold Skovs kilder"



eller "Krigens spor i Rold Skov", hvor vi gik i Nørlund og Thorstedlund skov og undervejs besøgte "Flyverstenen".



Vi har været på udkik efter oddere i Lindenberg å. På en tur så vi vildtvoksende Fruesco i betydelig større mængde end i indhegningerne i Bjergskoven.



Mange gange blev turene afsluttet med fælles grill ved klubhuset.

(Fortsættes på side 9)



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Et tilbageblik—fortsat

(Fortsat fra side 8)

Andre ture gik lidt længere væk som Tranum, Svinkløv, Dronninglund Storskov og Egholm.



På en tur til De Himmerlandske Heder var vi på udkik efter den sjældne sommerfugl Hedepletvinge, som kun findes i de områder.



En særlig tur var i 2012, hvor vi var på sejltur fra Aalborg til Hals og retur med "Jens Krogh", den tur stod Bo Rosbjerg for.



På et tidspunkt kom der mange andre aktiviteter i klubben, det betød, at tilslutningen til naturvandringen blev mindre, og det blev lidt svært at finde nogen, der ville påtage sig at arrangere turene. Den sidste tur fandt sted i 2017, hvor en flok medlemmer tog på en dejlig tur til Livø.



På en måde kan man sige, at ideen er ført videre med RSOK'ernes traveture.

JM



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Klimaforandringer!

Meningen med denne artikel er på ingen måde, at ville kommentere Hendes Majestæt Dronningens udtalelser omkring, hvorvidt klimaændringerne er menneskabte eller om nogle af dem kan tilskrives de udsving, der gennem årtusinder har været på vores klode. Det ville dels ligge mig fjernt som erklærer royalist, og dels har vi en hær af specialister, klimaforskere, rettroende og andre på de politiske fløje, som på glimrende vis tager sig af den debat!

Men vi har alligevel gjort vore egne iagttagelser omkring, at der sker noget med klimaet. Tilbage i 2006 var vi i Schweiz for at deltage i Swiss Orienteering Week (SOW) lokket af, at løbene foregik i alpine terræner. Et af dem var oppe på Trockener Steg, der ligger i 2.800 meter højde og kun med adgang via en kabelbane, hvor kabinerne rummer 250 personer. Her er man jo vant til dagligt at fragte tusindvis af skiturister op til pisterne om vinteren.

Terrænet var en gold og åben stenørken, som nok kunne give grå hår i bommeparykken!

Det hvide område (med kurver) nederst på begge kort er den kæmpemæssige gletcher, der forbinder Schweiz og Italien længere mod syd, og i øvrigt langs med det navnkundige bjerg Matterhorn.

8 år senere i 2014 var vi igen til SOW og oppe i det samme løbsområde!

Prøv at sammenligne de 2 kort med hinanden, og se hvordan gletcheren har trukket sig tilbage.

Begge gange helt fantastiske o-løb, der overgår den vildeste fantasi. Se også billedet af stævnepladsen fra 2006. Terrænet foran gletcheren var en veritabel klippe- og stenørken med moræner, rislende smeltevandsbække og et kurvebillede, der krævede konstant opmærksomhed. Alt mens Matterhorn dannede bagtæppe for udfoldelserne. Fantastisk!

HSØ







## Stop "indvandringen"!



Gennem mange år har orienteringsklubberne i Nordjylland haft et særdeles godt og tillidsfuldt samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder. Lad mig starte med at fastslå med syvtommer søm, at det har vi stadigvæk. Det er et samarbejde, som er skabt gennem en tillidsfuld dialog, men især fordi orienteringsløbere generelt har stor forståelse for brugen af skoven, og dermed også for Naturstyrelsens udfordringer med at fordele og administrere. Vi er nemlig gode til at respektere andre skovbrugere, og især til at rydde op efter os. Nogle hundrede mennesker på en stævneplads med opløb, målvogn, telte og kiosk efterlader sjældent mere end en svag nedtrådt stribe i græsset, som ofte er helt væk, når det har regnet en gang eller to.

Adgangen til natur er en stor del af den danske velfærdsmodel og noget som både politikere, myndigheder og borgere skal værne om.

Men desværre blæser der nogle steder nye vinde over samarbejdet. Fra centralt hold er de lokale enheder af Naturstyrelsen efter sigende blevet pålagt at skaffe øgede indtægter gennem udlejning af jagt. Nu er jagt ikke noget nyt i de danske statskove, men kravet om øgede indtægter fra jagtleje, har allerede vist sine begyndende tegn på forandring. Områder af de nordjyske skove langs Jammerbugten og længere nordpå er blevet belagt med restriktioner, men også i vores "egen" Rold Skov er jægerne inviteret mere indenfor. De er naturligvis ikke interesserede i, at der er alt for megen anden aktivitet i skoven som kan forstyrre vildtet, og ad den vej kan der opstå begrænsninger for orienteringsløb.

Den udfordring skal naturligvis håndteres ved fornuftig og især lokal dialog, for Naturstyrelsen lokale enheder

skal jo afbalancere de interne retningslinjer med ønskerne fra de mange forskellige brugere af skoven. Problemerne skal så at sige løses i de skove, hvor begrænsningerne fylder mest, og det er ikke løsningen, at flytte det store nordjyske stævne Nordjysk 2-Dages til eksempelvis Rold Skov, fordi man har et indtryk af, at her er det nemmere at komme til.

Som en af Nordjyllands største klubber på både medlemmer og aktivitetsniveau, så er Rold Skov OK allerede storbruger af Rold Skov. Ungdoms- og talenttræning, introkurser, senioraktiviteter, ugentlige træningsløb og indtil flere åbne løbsarrangementer er allerede en del af programmet, som vi, takket være et endog særdeles godt forhold til Naturstyrelsen på Mosskovgaard, gennemfører i skoven.

Noget der formentlig har fyldt i den lokale adgangsdebat længere oppe i Nordjylland kan nemt være netop Nordjysk 2-Dages, som med op imod 2000 deltagere naturligvis sætter sine spor. Det kan skovene sagtens klare, men med hånden på hjertet, så er det jo langt mere synligt og påtrængende end et løb med 4-500 deltagere. Derfor skal orienterings-Danmark måske også overveje, om vi i fremtiden skal udbyde løb, som i marts måned er målrettet 17-1800 nordmænd fra det snedækkede naboland. Hvis det er tilfældet, at sådan et arrangement sli-der på vores generelle "skovtilladelsesgoodwill", så skulle man måske overveje, at sætte et loft over antallet af udenlandske deltagere, og dermed begrænse eller helt sætte en stopper for "indvandringen"!

**HSØ**



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Gættekonkurrence – Hvor er kortene fra???

Vi forsætter med denne lille hygge-konkurrence i O-Brevet. Hver gang bringer vi 2 kortudsnit fra forskellige lande. Kortudsnit som i så høj grad som muligt er karakteristiske for de pågældende lande, eller også er det fra et kendt sted i det pågældende land. Alle kortudsnit er fra chefredaktørens personlige samling, der rummer o-kort fra 32 forskellige lande. For nu ikke at gøre det alt for besværligt, så anfører vi hver gang 4 forskellige landenavne, som kortene kan være fra. Kan du gætte de 2 rigtige lande? – ellers se løsningen sidst i bladet sammen med en lille historie om de pågældende kort.

Er disse kortudsnit fra: **England, Marokko, Belgien eller Tyrkiet?**



KORTUDSNIT A



KORTUDSNIT B



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Fra klubbens barndom

Et stort tema omkring besættelse og befrielse har fyldt mange medier her i april og maj måned. Med baggrund i dette, tager vi nu i O-Brevet fat i at berette lidt om klubbens historie. Timingen passer fint, fordi klubbens historie netop tager sit udgangspunkt i besættelsestiden en mørk og kold vinteraften den 27. februar i 1942. Her samledes mere end 50 personer fra Skørping-området til et informationsmøde på Skørping Hotel.

Kun 5 dage forinden havde formændene for Aalborg Skiklub og Hjørring Skiklub haft et møde med statskovfoged Hans Hummelgaard og den navnkundige kromand på Rebildhus, Frimuth Engelst, omkring muligheden for at starte en skiklub i Skørpingområdet.

### Skiløb, skøjter, kælkning – og o-løb

På det velbesøgte møde på Skørping Hotel var der god opbakning til idéen om at starte en skiklub, der i øvrigt også skulle have skøjtning og kælkning på programmet, og 25 personer meldte sig straks ind i den nystiftede forening. Og da det endeligt blev forår tog man orienteringsløb på programmet, hvorefter o-klubben var en realitet.

Lad os se lidt nærmere på klubbens første formand - statskovrider Hans Hummelgaard. I virkeligheden var han ikke skovfoged, men kaptajn i den danske flåde. I sin militære løbebane interesserede han sig imidlertid meget for militær flyvning, der var i sin absolutte vorden, da landet blev besat i 1940. Det er formentligt derfor Hummelgaard blev "plantet" i skovadministrationen i Rold Skov, da især det tyske flyvevåben var stærkt re-



præsenteret i Nordjylland. Dels via lufthavnen i Aalborg, der var brohoved til Norge, men også i Skørping, hvor der var adskillige luftmeldestillinger, blandt andet radarstationen tæt ved Fræer, i folkemunde kaldet "Bette Berlin". Hummelgaard var også et aktivt medlem af modstandsbevægelsen, hvor han koordinerede talrige nedkastninger af våben og sprængstoffer. På billedet ses han i spejderuniform.

### Potteplanterne som faresignal

Familien Hummelgaard boede på Tøtteruphus, der ligger i udkanten af skoven syd for Skørping Skole og tæt ved St. Økssø. Hushjælpen havde den stående instruks, at hun skulle sætte potteplanterne tæt sammen i vinduerne, såfremt besættelsestropperne lå på lur inde i huset, således at Hummelgaard kunne nå at flygte, hvis han var blevet afsløret. Heldigvis gik det ikke så galt, og Hummelgaard fortsatte ufortrødent sit illegale virke. I øvrigt sammen med en anden navnkundig modstandsmand kaldet "Mester". Det var Emanuel Rasmussen, der var maskinmester på Sanatoriet, hvis kælder lagde lokaler til møder og opbevaring af våben og sprængstoffer til jernbanesabotagerne. Samme Emanuel var også orienteringsløber og dermed en del af klubbens første mange år, og er fotograferet i hans uundværlige maskinmesterkittel.



### Langt og vanskeligt

O-løb dengang var helt anderledes end i dag. Det måtte endeligt ikke være for let og man løb lange baner. Kortet købte man, i form af et geodætisk målebordsblad, hos boghandleren. Det klæbde man op på en krydsfinerpla-

(Fortsættes på side 14)

# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Fra klubbens barndom - fortsat

*(Fortsat fra side 13)*

de, og så var man klar til at gå til start. Her fik man afstand, kompasskurs og terrængenstand til den første post. Ud fra dette udmålte man hvor posten lå, og stedet blev markeret med en knapnål i kortpladen. Med en vis usikkerhedsmargin naturligvis. Når første post var fundet, og det kunne tage sin tid, fik man her tilsvarende oplysninger om næste post, og det var på ingen måde usædvanligt at løbstiden rundede både 4 og 5 timer. Ikke i let og hensigtsmæssigt løbetøj som i dag, men ofte i et par knæbukser, kaldet plus-fours, ternet skjorte, en hjemmestrikket trøje og helst en alpehue på hovedet. På fødderne havde man de såkaldte gummisko eller andet udtjent fodtøj. Og instruktionen – ja, den hed såmænd *løbsbelæringen*.

Sådan gik det til i 1940'erne. Mere om orienteringens barndom følger i næste O-Brev. Billederne viser statsskovfoged Hans Hummelgaard, der også var aktiv spejder, Emanuel Rasmussen alias "Mester" og et målebordsblad (kortet), som man løb på dengang. Unægtelig noget anderledes end i dag.

*(Fotos af Hummelgaard og Rasmussen er venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Skørping Kommune)*

**HSØ**





# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Løsning på gættekonkurrencen:

**Kortudsnit A/England** – kortet hedder Leith Hill og ligger i Surrey lige syd for London. I øvrigt ret tæt på storlufthavnen Gatwick, så der var fly i luften over os hele tiden, mens vi løb. En anden specialitet ved kortet var, at alle de små grønne tætheder bestod af blomstrende rhododendron buske. De er som bekendt tætte store buske og derfor tegnet som en tæthed 3 på kortet, men virkeligheden var de lysende lilla af de mange blomster, og kunne ses på lang afstand.

I England kan man tale om royalisme og respekt for kongehuset. Hendes Majestæt Dronning Elizabeth 2. havde i 2012 60 års regeringsjubileum, og det fejrede man naturligvis med et 5-dages løb – *Jubilee Festival 2012 Orienteering*, hvor kortet er fra.



Dronning Elizabeth er i øvrigt den regent i verden, der har siddet længst tid på en trone. I dag er det 68 år som regent. Vor egen Dronning Margrethe har siddet i 48 år, men den danske rekord for regeringstid blev sat allerede da Christian 4. var konge. Han sad nemlig på den danske trone i 60 år, og havde dermed god tid til at opføre alle de kendte slotte og bygninger, som vi kan nyde i dag. Men dengang løb man jo ikke orienteringsløb!

**Kortudsnit B/Tyrkiet** – er såmænd et kort fra The Grand Bazar, lige midt i Istanbul. Istanbul Orientering Club arrangerede gennem en årrække et 5-dagesløb hvert år i november, som vi deltog i mange gange. Der var altid indlagt en tradition med et natløb i bazaren. Natløb, af gode grunde, for i dagtimerne er bazaren jo et mylder af mennesker. Natten igennem ligger den øde hen, kun oplyst af enkelte søvnige lamper og befolket af hundredevis af katte, der farer rundt i de smalle gange. Alle salgsboderne var såmænd blot overdækket med tæpper og pap, så varerne var lidt beskyttet i den ellers nataflåste bazar. Bemærk at nogle af postcirklerne er BLÅ. Det indikerer at posten står oppe på 1. sal, idet mange af de små åbne baggårde (tegnet med gult) havde svalegange, som også gemte på poster i nattemørket. Desværre har præsident Erdogan på despotisk sat et stopper for disse løb. Hans voldsomme diktaturagtige fremfærd og udrensninger i Tyrkiets spirende demokrati har betydet, at turisterne holder sig væk. Derfor svandt Istanbul 5-Days på få år ind til en skygge af sig selv, og er i dag helt væk fra løbskalenderen i Tyrkiet. Desværre!  
**HSØ**



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Redaktørens klumme: Verden er af lave

Verdenen og dermed også Orienterings-Danmark har været fuldstændigt af lave, omend det nu hastigt går mod bedre tider med mere og mere oplukning af samfundet. Langt om længe kom udendørs idrætsaktiviteter og foreningsliv med planerne, selvom der fortsat er retningslinjer, der skal følges. Vigtigst af alt er dog den generelle åbning, som har stor økonomisk betydning for vort samfund, og som er vigtige skridt på vej mod en normalisering af tingene.

På trods af genåbningen møder vi fortsat aflysninger af orienteringsløb, hvilket kan undre. O-løb er jo en individuel sport, der foregår udendørs og normalt med god afstand. Selvom der er regler om 30-50 forsamlede, så kan det da sagtens håndteres på en stævneplads, når man kan klare mange mennesker på Islands Brygge i København med nogle kridtstreger på grønsværen. Eller handler det i stedet om, at nogle arrangører har været i venteposition så længe, at de på nuværende tidspunkt ikke orker eller magter, at stable et arrangement på benene med lidt kortere varsel end normalt. Jeg håber ikke at det er det sidste, som gør sig gældende, for det vil jo på den længere bane være en trussel mod vores herlige idræt.

Mastodontstævnet Nordjysk 2-Dages holder nu sin entré i Rold Skov området i 2021, efter flere års stigende problemer med skovtilladelser i de nordjyske klitplantager, der ligger tættere på Aalborg OK og OK Vendelboerne, der står bag dette arrangement. Det er på ingen på et tilfælde, at det sker nu. Man forsøger nemlig at løse problemerne ved at flytte dem. Og det er ikke særligt hensynsfuldt i forhold til det, som andre har opbygget på skov-goodwill-kontoen.

Ja, verden har været af lave, men det går mod bedre tider. Hornviolerne i krukkerne på vores terrasse har i hvert fald ikke mistet optimismen.

**HSØ**



## Kontaktoplysninger

Klubbens hjemmeside: [www.roldskovok.dk](http://www.roldskovok.dk)  
Klubformand Michael Niss: [formanden@roldskovok.dk](mailto:formanden@roldskovok.dk)  
Dansk Orienterings-Forbund: [www.do-f.dk](http://www.do-f.dk)  
Tilmelding til åbne løb: [www.o-service.dk](http://www.o-service.dk)

Redaktionen: [medlemsbrev@roldskovok.dk](mailto:medlemsbrev@roldskovok.dk)  
Jonna Møller, Michael Niss, Helge Søgaard  
og Kirsten Kjær Andersen

**GLÆD DIG TIL DET NÆSTE NUMMER**, hvor vi er klar med nye artikler der glæder, oplyser, beriger, fornøjer, skaber eftertænksomhed eller går tæt på et aktuelt emne!

**Udkommer ultimo juni – lige inden sommerferien!**

*O-Brevet er skrevet for at fornøje, underholde og oplyse. Holdninger og meninger i bladet udtrykker derfor ikke nødvendigvis klubbens officielle holdning, men står alene for indlægsholderens egen regning. Fotos er normalt taget af Helge Søgaard og Jonna Møller, med mindre andet er oplyst. Har man ikke lyst til at optræde på fotos i klubbladet, bedes man venligst kontakte redaktionen. Fotos opbevares af redaktionen på computere med kodeadgang og slettes inden 3 år.*



# O-brevet, Rold Skov Orienteringsklub

nr. 47 – Maj 2020



## Kommende træningsløb, åbne løb og klubarrangementer

### 10/06 Mariagerfjord OK Træningsløb

Se info på [www.mariagerfjordok.dk](http://www.mariagerfjordok.dk)

Bemærk start kl. 18:00

### 13/06 RSOK Træningsløb

Startsted 4 – Klubhuset

Bemærk posterne står ude i den følgende uge!

### 20/06 Mariagerfjord OK Træningsløb

Startsted Skovbørnehaven i Arden/Hesselholt

Se info på [www.mariagerfjordok.dk](http://www.mariagerfjordok.dk)

Bemærk start kl. 18:00 og sommergrill

### 24/06 Randers OK Træningsløb

Se info på [www.randers-ok.dk](http://www.randers-ok.dk)

Bemærk start kl. 18:00

26-28/06

Vestjysk 2-Dages – Arrangør: Vestjysk OK

INGEN INFO p.t./formentligt AFLYST

3-5/07

Vikingedyst

AFLYST

14-16/07

Læsø 3-Dages

Tilmelding senest 3/7

Arrangør: Viborg OK

STÅR p.t. TIL GENNEMFØRELSE  
men tjek O-service

TJEK o-service og klubbernes hjemmesider for yderligere AFLYSNINGER.

Læs også klubbens Corona/Covid-19 instruks på forsiden af dette blad.

### Bemærk tilmeldingsfristerne.

Se mere om de åbne løb, arrangeret af andre klubber, og tilmeld dig på [www.o-service.dk](http://www.o-service.dk) eller [www.do-f.dk](http://www.do-f.dk) via stævner og kalender.

Er du ikke oprettet i o-service, eller ny i klubben, så kontakt Ole Jensen på [joj@elvis.dk](mailto:joj@elvis.dk)

Se også *træningsløbskalenderen* på klubbens hjemmeside for alle vore lørdagsløb.